



KerkLevenin

Dremp & Oldenkeppel - Hummelo - Wichmond



Jaargang 6 nummer 6 - juli 2023



Kopij voor de Augustus-editie graag uiterlijk 4 Augustus bij de redactie(s)

KerkLeveninColofon



Redacties: **Drempt & Oldenkeppel** Contactpersoon: Jan Bruil • bruil.jan@online.nl • 06-10360085 • Postadres: Kerkstraat 11, 6996 AE Drempt • **Hummelo** Contactpersoon: Barend Verkerk • b.verkerk1950@gmail.com • 0314-849896 • Bezorging: Heleen Hendriksen • 0314-382002 • Postadres (scriba): Van der Hardt Abersonlaan 2, 6998 AX Laag-Keppel • **Wichmond** Contactpersoon: Henk Ellenkamp • wkerkleven.pknwichmond@gmail.com • 0575-441523 • Postadres (kerk): Dorpsstraat 16, 7234 SN Wichmond • KerkLevenin verschijnt 11 keer per jaar • Oplage: 710 stuks.

KerkLevenin

Kerkdiensten

Juli-Aug

Datum	Uur	Voorganger	Plaats	Opmerking
Drempt & Oldenkeppel voor actuele informatie zie onze Nieuwsbrief of kijk op onze website				
Zo. 16-7	10:00	ds. Karin Spelt	Drempt	Viering van Schrift en Tafel
Zo. 23-7	10:00	mw. Petra Veerbeek	Hoog-Keppel	
Zo. 30-7	10:00	ds. Karin Spelt	Hoog-Keppel	
Zo. 6-8	10:00	mw. Marjan van Zadelhoff	Drempt	
Zo. 13-8	10:00	ds. Karin Spelt	Hoog-Keppel	Gezamenlijke dienst Hummelo
Zo. 20-8	10:00	ds. Yolanda Voorhaar	Drempt	
Zo. 27-8	10:00	ds. Jansen Schoonhoven	Hoog-Keppel	
Hummelo				
Zo. 16-7	10:00	ds. Bart Vijfvinkel (Oostzaan)	Dorpskerk	
Zo. 23-7	10:00	dhr. Henk Dijkman (Vorden)	Dorpskerk	
Zo. 30-7	10:00	Hermien Langer & Heleen Hendriksen	De Ruimte	Huiskamerdienst
Zo. 6-8	10:00	mw. Gea Haan (Ten Boer)	Dorpskerk	
Zo. 13-8	10:00	ds. Karin Spelt	Hoog-Keppel	Gezamenlijke dienst D&O
Zo. 20-8	10:00	ds. Elise Wijnands	Dorpskerk	
Zo. 27-8	10:00	Kerkenraad	Dorpskerk	Zangdienst
Zo. 3-9	10:00	ds. Elise Wijnands	Dorpskerk	
Wichmond				
Zo. 16-7	10:00	ds. T. Wiersum	Dorpskerk	
Zo. 23-7	10:00	ds. T. Wiersum	Dorpskerk	Heilig Avondmaal
Zo. 30-7	10:00	ds. T. Wiersum	Dorpskerk	
Zo. 30-7	14:30	ds. T. Wiersum	Dorpskerk	"Losmaak Dienst"
Zo. 6-8	10:00	ds. W. Blanken (Zutphen)	Dorpskerk	
Zo. 13-8	10:00	ds. J. Krajenbrink (Vorden)	Dorpskerk	
Zo. 20-8	10:00	mevr. Z Langwerden en dhr. J. Marijnissen	RK kerk	Oecumenische openluchtdienst
Zo. 27-8	10:00	ds. J. Kool (Vorden)	Dorpskerk	
Zo. 3-9	10:00	ds. I. De Zwart (Deventer)	Dorpskerk	

Kerken: **Drempt**, Kerkstraat 1, 6996 AE; **Hoog-Keppel**, Burg. Van Panhuysbrink 11, 6997 AA; **Hummelo**, Dorpsstraat 22, 6999 AC; **Wichmond**, Dorpsstraat 16, 7234 SN. Na de diensten wordt samen koffie gedronken. (In Hummelo bij diensten met eigen predikant.)

*H*eer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.

*Tekst: Huub Oosterhuis
Uit: Liedboek voor huis en kerk (2013)*



KerkLeven in
Volgende nummers

Editie
augustus
september
oktober

Kopijdatum
4 augustus
1 september
29 september

Verschijnt
22 augustus
19 september
17 oktober

Nieuws van Present Bronckhorst

Presentprojecten als sponsoractie World Servants



Circa 25 vrijwilligers vanuit een kerk hielpen in februari meerdere inwoners in de regio. Present organiseerde in totaal zes projecten voor hen in Keijenborg, Toldijk, Steenderen, Doetinchem, Wehl en Gaanderen. *“Fijn dat je mensen op deze manier kunt helpen. Het was wel duidelijk dat deze mevrouw de hulp van Present-vrijwilligers goed kon gebruiken. Haar woonkamer en slaapkamer zijn er goed door opgeknapt”*, vertelde een van hen. De zes groepen werden aangevuld met flexvrijwilligers van Present.

Actie voor World Servants

De inzet van de vrijwilligers was in het kader van een actiedag voor World Servants. Vier van de vrijwilligers gaan deze zomer helpen bij een project in Rwanda en één bij een project in Sierra Leone. Om hiervoor geld in te zamelen, lieten ze zich sponsoren voor de Presentklussen door onder andere de diaconie van de protestantse gemeente Angerlo-Doesburg. De drie groepen in Bronckhorst hielpen mee bij zorgboerderij De Bult, sausden de woonkamer en keuken van een alleenstaande jongeman en knapten de tuin op van een alleenstaande moeder.

Jubileumproject Present: B&W op bezoek bij bewoners De Enk

Bijna het voltallige college van B&W heeft op dinsdag 18 april het jubileumproject van Present Bronckhorst uitgevoerd. Burgemeester Marianne Besselink en wethouders Evert Blaauw, Emmeke Gosselink, Antoon Peppelman en gemeentesecretaris Bart Drewes ontmoetten de bewoners van woonzorgcentrum De Enk van GGNet in Vorden.

Na een hartelijk ontvangst op de locatie kreeg het college een rondleiding van een aantal bewoners die hen graag wilden laten zien waar ze wonen. Daarna waren er mooie ontmoetingen met meerdere bewoners tijdens het spelen van bingo, een potje dammen en het gezamenlijk rondbrengen van lekkere hapjes



Vijf jaar Present in Bronckhorst

De inzet van het college was de start van het lustrumjaar van Present Bronckhorst. Precies vijf jaar nadat wethouder Antoon Peppelman in april 2018 het officiële startschot gaf. Gedurende het hele lustrumjaar zullen er diverse activiteiten en projecten worden georganiseerd om stil te staan bij het eerste lustrum van Present Bronckhorst.

“Vijf jaar geleden werkten we met de toenmalige wethouders in de tuin van een oudere inwoner, dit keer kozen we voor een sociaal project”, blikte wethouder Peppelman terug, “Het is goed om verschillende doelgroepen met elkaar in contact te brengen om zo begrip en acceptatie te bevorderen en vooroordelen te verminderen”.

Kennismaken met de praktijk via maatschappelijke diensttijd



Via de maatschappelijke diensttijd van Present hebben 23 studenten Sociaal Werk van februari tot en met juni kennis gemaakt met de praktijk waarin ze straks gaan werken. Ze werden hierbij begeleid door de projectcoördinatoren van Present. De studenten hebben verdeeld over vier groepen al acht Presentprojecten gedaan in de gemeenten Doetinchem, Bronckhorst, Montferland en Aalten. In Bronckhorst hielpen de studenten bij het opruimen van de tuin van een alleenstaande vrouw en een

alleenstaande moeder. Naast dat ze praktisch aan de slag gingen achter de voordeur, deden ze nog andere activiteiten. Zo zijn er twee ontmoetingen geweest met vluchtelingen uit de noodopvang in Doetinchem en hebben een aantal studenten meegeholpen bij de organisatie van Klets&Koek en Meet&Talk.

Help ons mee en doneer!

Samen opkomen voor mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Daar wordt iedereen blij van! Present helpt al vijf jaar mensen in Bronckhorst die leven in armoede en gezondheidsproblemen en een klein netwerk hebben. Dit doen we door vrijwilligers te verbinden met deze kwetsbare mensen die praktische hulp en een moment van aandacht nodig hebben.

Om dit werk te blijven doen heeft Present Bronckhorst jouw hulp hard nodig. Voor een blijvende impact in Bronckhorst zijn we afhankelijk van mensen die het ideaal van Present omarmen. Steun ons daarom met een donatie. Scan de QR-code en vul het bedrag in dat je graag wilt doneren.



Meer informatie

Wil je op de hoogte blijven van onze projecten in Bronckhorst, kijk dan op onze facebookpagina: facebook.com/PresentBronckhorst/.

Wil jij ook iets betekenen voor iemand anders of ken je iemand die wel wat extra aandacht kan gebruiken? Kijk dan op www.presentbronckhorst.nl of neem contact op met Hilde Colenbrander, projectcoördinator Present Bronckhorst, hilde.colenbrander@presentbronckhorst.nl of T 06 15136687.

Predikant: ds. Karin Spelt • tel.: 06-13554749 • e-mail: karin.spelt@gmail.com

Scriba: Marian Lusink • tel.: 0313-479174 • e-mail: scriba@kerkdrempt.nl

Website: www.kerkdrempt.nl

Van de predikante

Thuis zijn, thuis komen.....

Het zijn de dagelijkse dingen
het licht waarin je
's morgens wakker wordt,
de geuren van koffie en brood.
De stemmen, geluiden,
verhalen die je omringen.
De jas aan de stoel, de poes op schoot.
De woorden waarop je kunt bouwen.
De armen van zorg en vertrouwen.
Wat blijft als je weggaat.
Wat wacht tot je komt.
Dat is het wat je doet zeggen:
Dit is mijn aarde,
Hier ben ik thuis.



We zijn de zomerperiode ingegaan. De tijd waarin veel mensen op vakantie gaan. Veel gemeenteleden zijn in de maand juni al op vakantie geweest. Ook zelf mocht ik in juni vier weken van de vakantie genieten.

Anderen hebben de vakantie nog te goed. Of blijven juist thuis in de zomer. Juli en augustus zijn voor oudere mensen juist vaak de maanden, waarin ze thuis zijn. Misschien zijn de kinderen en kleinkinderen onderweg en ben je blij als na de zomer iedereen weer veilig thuis is. Op vakantie gaan is leuk, maar thuiskomen na een paar weken weg is ook weer heel fijn. 'Eigen haard is goud waard', is een cliché, maar waar. Na een vakantie is het heerlijk om de voordeur open te doen. De geur van je huis op te snuiven. Zitten in je geliefde stoel en genieten van je eigen boekenkast en slapen in je eigen bed. Thuis, een woning, is metafoor voor veilig leven en geborgenheid. De tekst van Kris Gelaude waarmee ik deze gedachten begon, verwoordt voor mij mooi wat je huis tot een thuis maakt.

Thuis komen en thuis zijn. Wat betekent dat eigenlijk. Je thuis voelen, een thuis hebben. In ieder mens zit een diep verlangen naar een thuis. Een thuis is meer dan alleen maar een woning. Een thuis hebben betekent meer dan het bezitten van een stapel stenen, ramen en een dak boven je hoofd. Voor mij heeft thuiskomen te maken met het hebben van een veilige plek. Een plaats waar je je geborgen voelt. Een plaats om op adem te komen. Waar je tot rust komt.

Thuis is een plaats waar je jezelf kunt zijn. Waar je je aanvaard voelt met je plussen en minnen. Een plek waar je je geliefd voelt. Een plek ook waar je even kunt schuilen voor alles van de buitenwereld.

Niet iedereen heeft een veilig thuis. Kinderen groeien soms op in onveilige situaties. Er zijn veel mensen die hun huis hebben moeten verlaten. Vluchtelingen, daklozen. Maar ook mensen met een vorm van dementie zijn niet meer thuis in hun leven. Het eigen huis en de mensen om hen heen worden steeds onbekender en vaak moeten ze in de laatste fase letterlijk hun huis uit.

In de zomerperiode kies ik vaak een thema voor de kerkdiensten. Een ruimte in het kerkelijk jaar, waarin ik me vrij voel om het rooster even niet te volgen. Deze zomer wil ik de diensten laten cirkelen rondom dat thema "thuis zijn en thuis komen...". Ik zal daarbij een paar mooie gedichten uitkiezen.

In de bijbel staan veel teksten over mensen die onderweg zijn. Geen vast thuis hebben. Op al die plekken onderweg wil de Eeuwige een veilig thuis zijn. In de liefde van God mogen we ons thuis voelen. Op welke plek we ook zijn. De kerk, de gemeente van Christus kan ook een thuis voor je zijn. Een pleisterplaats, waar je even op adem kunt komen.

Psalm 84 spreekt daarvan:

Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer, het huis waar Gij uw naam en eer hebt laten wonen bij de mensen. Het spreekt van verlangen om te komen naar het huis van de Heer. De mus en zwaluw vinden er een woning.



Op zondag 16 juli vieren we samen het avondmaal. We krijgen brood mee voor onderweg. Deze zondag gaat het over de kerk al pleisterplaats. Op 30 juli en 13 augustus zal het thema 'thuis zijn en thuis komen' verder uitgewerkt worden.

Ik wens u allen een fijne zomer. Onderweg op vakantie, maar ook thuis in je eigen huis.

-ds. Karin Spelt

Graag aandacht voor het volgende:

Op de laatste pagina van Hummelo staat onder het kopje "Vakantietas" een stukje over het resultaat van de actie. Een gezamenlijke actie van kinderkerk Hummelo en D&O.

Collecte doelen voor de maanden juli en augustus 2023.

2 juli 2023

Werelddiaconaat Indonesië

De Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara is een van de armste gebieden van Indonesië.



Veel mensen die hier wonen trekken naar andere Indonesische provincies, of naar het buitenland, zoals bijvoorbeeld Maleisië. Sommige migranten hebben niet de juiste papieren, waardoor ze onbeschermd zijn en makkelijk slachtoffer worden van mensenhandel.

De Timoreese Kerk (GMIT) geeft voorlichting over veilige migratie, zet economische projecten op zodat mensen minder snel migreren en biedt pastorale en praktische hulp aan getraumatiseerde slachtoffers.

9 juli 2023

Cliniclowns

De Cliniclowns bezoeken ernstig zieke kinderen in ruim 100 ziekenhuizen in Nederland. In plaats van een verpleegkundige of specialist komt er een "specialist van de lach". Zij krijgen een professionele opleiding en hebben een repertoire die ze aanpassen aan de toestand van de patiënt.



16 juli 2023

IKA

IKA Interkerkelijke vakantieweken Achterhoek.

De IKA is een commissie, in het leven geroepen door de diaconieën van de PKN-kerken in de Achterhoek en de Liemers. Het doel van de IKA is het organiseren van vakantieweken voor mensen die zonder "zorg" of begeleiding niet op vakantie kunnen ongeacht hun leeftijd. De gezamenlijke diaconieën in de achterhoek dragen een deel van de kosten om daarmee een vakantie voor deze mensen betaalbaar te houden. Als u iemand kent die voor zo'n vakantie in aanmerking komt, laat het de diaconie weten.

23 juli 2023

De Herberg

De Herberg wil fungeren als het verlengstuk van het pastorale en diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. De Herberg wil de gemeente dienen door tijdelijk de pastorale zorg voor een gemeentelid, die als gast in de Herberg verblijft, over te nemen. Omgekeerd heeft de Herberg de gemeente nodig zodat de gast na het verblijf in de Herberg goede nazorg ontvangt.



De Herberg is in 1993 geopend op initiatief van de IZB, in samenwerking met 300 diaconieën en met de Generale Diaconale Raad van de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk. Sindsdien wordt de Herberg door veel meer diaconieën gesteund, afkomstig uit de breedte van kerkelijk Nederland.

30 juli 2023

AMREF vliegende dokters

De Flying Doctors Service van AMREF vliegt artsen en verpleegsters naar moeilijk bereikbare gebieden in Oost-Afrika.

In Sub-Sahara Afrika heeft twee op de vijf mensen geen schoon water. Het vieze drinkwater veroorzaakt vaak diarreeziektes zoals cholera, tyfus en dysenterie. Om dit probleem aan te pakken, zorgt AMREF voor veilig drinkwater, riolering én veilige wc's. Die voorzieningen kunnen mensen met kleine leningen zelf aanschaffen. Hiervoor werkt AMREF samen met lokale partners zoals de overheid en banken. AMREF wil dat in 2030 iedereen in Afrika schoon water heeft en voor een goede hygiëne kan zorgen. Om dat voor elkaar te krijgen, richten de programma's zich vooral op meisjes en jonge vrouwen. Via hen wordt het gezin en de families bereikt.



6 augustus 2023

Zonnebloem Hummelo en Keppel

Bij de Zonnebloem draait het al 65 jaar om mensen.

Er wordt alles op alles gezet om mensen met een handicap een onvergetelijke dag te bezorgen. Een lichamelijke beperking hoeft nooit een belemmering te zijn. We willen dat iedereen volop van het leven kan genieten. Om dat voor elkaar te krijgen, wordt er altijd in oplossingen gedacht. Dat geldt met name voor de vrijwilligers. Stuk voor stuk doen zij er alles aan om mensen onvergetelijke momenten te bezorgen. Bij de Zonnebloem zeggen ze niet voor niets: 'Er kan zoveel meer dan je denkt'. Met deze collecte geven we het werk van de afdeling Hummelo en Keppel een extra steuntje.



13 augustus 2023*Stichting Eardrop*

Stichting Operation Eardrop zet zich sinds 1983 belangeloos in voor dove en slechthorende kinderen in Kenia. In Kenia is slechthorendheid bij kinderen een groot probleem. Eardrop ondersteunt dovenscholen en zendt jaarlijks operatie en onderwijsteams naar Kenia om de levensomstandigheden van deze kinderen te verbeteren. De diaconie zal de opbrengst van de collecte verdubbelen.

Contactpersoon is Robbert Ensink uit Drempt. Hij is KNO-arts in het Gelre Ziekenhuis

**20 augustus***Zomerzending Ghana*

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden vormen christenen een minderheid.



Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren contacten met moslims.

Het opleidingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast worden jongeren opgeleid voor een praktisch vak en leren analfabeten lezen en schrijven in hun eigen dorp.

Monica vertelt: "Drie jaar geleden zijn we een nieuwe kerk gestart in Tamale, in het noorden van Ghana. In onze kerk komt maar één keer per maand een predikant langs. De andere keren preken we zelf. Ik geef les op een basisschool en zorg voor mijn gezin, maar ik leid ook zondagsdiensten. Die duren bij ons drie uur. Twee jaar geleden ben ik met deze training van de kerk gestart. Ik leer van alles over het Oude en Nieuwe Testament, ethiek, liturgie, bidden en de missie van de kerk. Dankzij de trainingen voel ik me een stuk zekerder in mijn werk voor de kerk."

27 augustus*Simba Health*

De SIMBA Health Foundation is een vereniging van Nederlandse medische professionals die sinds de jaren negentig met tussenpozen medische diensten verlenen in het Tanzania Lake-gebied. Onze organisatie is betrokken bij verschillende gezondheid gerelateerde projecten in Tanzania, van essentiële apparatuur tot onderwijs en specialistische bezoeken. Enkele van de oprichters (Erik en Jiska Staal) zijn de tweede generatie medische vrijwilligers. De relatie van Erik en Jiska met Sengerema gaat ver terug. Geïnspireerd door hun ouders gingen Erik, Jiska en hun 3 kinderen naar Tanzania om hun werk als arts en verpleegkundige voort te zetten. Om hun initiatief te ondersteunen werd Simba Health opgericht. Na 5 jaar in Sengerema gewerkt te hebben, keerde de familie Staal terug naar Nederland waar Erik zich specialiseerde om chirurg te worden. Ondertussen bleef Simba Health medische initiatieven in Afrika steunen. Sinds 2010 worden specialistische teambezoeken aan het Sengerema Ziekenhuis georganiseerd door Simba Health met de steun van de chirurgen van het Slingeland Ziekenhuis, Nederland.



Gezamenlijke Ontmoeting & Inspiratie

De geloofsgemeenschappen Protestantse Gemeenten Angerlo-Doesburg, Drempt en Oldenkeppel en Hummelo, de Remonstranten Doesburg, de samenwerkingsgemeente Ooipoortkerk, Parochie St. Willibrordus Doesburg en het Leger des Heils Doesburg werken samen in Ontmoeting en Inspiratie.

Langste dag wandeling

Woensdag 21 juni was een geslaagde wandeling op een heerlijke lange midzomeravond!



Vertrekpunt was de kerk in Hummelo en dan via de kerk in Hoog-Keppel weer terug. Het thema van de avond was 'Verwondering'. We kunnen ons over zoveel dingen verwonderen. De langste dag staat natuurlijk vooral in het teken van de zon. De zon is het middelpunt waar onze planeet omheen draait. We zijn van haar afhankelijk. Ze geeft ons daglicht, zorgt voor warmte, voor energie die door zonnepanelen uit het zonlicht wordt opgewekt. De zon heeft ook een keerzijde: onbekommerd en onbeschermd zonnen is niet verstandig voor onze gezondheid. De zomerse hitte van de afgelopen weken? Kurkdroog, de natuur zucht. Zo is de zon leven gevend, bedreigend en fascinerend. Het is en blijft een

wonder om je over te verwonderen! Een Psalm die heel duidelijk over verwondering en ontzag spreekt is Psalm 104. Job Degenaar heeft een nieuwe bewerking van de Psalm gemaakt:

*De zee, het land, de hemel in uw hand,
de zon en wolken, al wat ons omspant
de maan en sterren, ver voorbij ons denken,
in al wat is, wilt u uw liefde schenken.
De storm die over grauwe akkers raast,
de lentewind die over tulpen blaast,
de bij die langs de zomerbloemen gaat,
de kinderlach die droefenis verslaat.*

*U bent de vogels en de zuiderwind,
de eerste krokus en het lentekind,
de weg die stralend voor ons ligt, die ons leven
bedoeling en betekenis zal geven,
de groene velden in een zomerlicht,
de donzen heuvels in een vergezicht,
de maan die langs de donkere huizen glijdt
de zon die ons op onze wegen leidt.*

*De hele schepping maakt van u gewag:
de sterrenhemel ademt uw gezag,
de koeien grazend in zonneweiden,
het schuwe hert met jongen aan haar zijde,
de oude man die zijn geluk hervindt,
het mijmerend lied van het eenzellig kind,
uw beken stromend door weldadig land,
de meeuwen zwevend langs de duinenrand.*

*U bood mij liefde bovenal en hoop
wanneer gevaar mij onverwacht besloep.
Was ik alleen, dan schonk u mij uw zegen;
in ziekte kwam ik uw nabijheid tegen.
Was ik een vreemde in een ander land,
u bracht mij kracht en reikte mij de hand.
Al wordt het herfst en is de dood nabij,
ik zal geen angst meer kennen, ik ben vrij.*

*Zoals een oester zich in zee ontvouwt,
ontsluiten wij ons zonder voorbehoud
voor u, in wiens genade wij ontkiemen,
in onze zoektocht naar het immens sublieme.
Zoals de wind de bloesembomen streelt
en met de vlieger van een jongen speelt,
leidt u ons, stervelingen, door de tijd
naar uw oneindige volkomenheid.*

Ds. Elise Wijnands

De deelnemers aan de langste dag wandeling bij de kerk in Hoog-Keppel.





Predikant: ds. Elise Wijnants • mob.: 06-23517979 • e-mail: dominee@kerkhummelo.nl •
Scriba: dhr. Barend Verkerk • adres: Van der Hardt Abersonlaan 2, 6998 AX Laag-Keppel •
 tel.: 0314 - 849896 • e-mail: scriba@kerkhummelo.nl • **Website:** www.kerkhummelo.nl

Inspiratie voor de komende zomer

Summer in the city

Kom binnen in mijn paradijs,
 je weet niet wat je ziet
 mijn plastic gras is altijd groen
 geen parasol verschiet.

De stenen heg hoeft niet geknipt
 het pad wordt nooit gewied
 er is zo weinig onderhoud
 ga zitten en geniet!

- Ds Elise Wijnants

En zie daar mijn glasfontein
 waar duiven van graniet
 als tuimelaars aan 't spelen zijn
 samen met een parkiet?

Wat zeg je nou, iets minder zon?
 tja, 't is en blijft een klein balkon.

(Een gedicht van Josephine Banes.)



Bij de diensten

Het is zomervakantie voor veel mensen in ons land. Misschien bent u nog in actieve dienst en moeten de centjes van het ontvangen vakantiegeld hun weg wel vinden in binnen- en/of buitenland. Anders bent u via kinderen of kleinkinderen er vast wel van op de hoogte. Ook als u van huis bent, kan het een verrassende ervaring zijn om dan eens een kerkdienst te bezoeken in een voor u onbekende streek en misschien ook wel een in een vreemde taal. Ook hier in Hummelo ontvangen we met enige regelmaat gasten in de diensten en dat kan mooie contacten opleveren.



In onze eigen diensten gaan we de volgende voorgangers zien en horen: op 16 juli een bekende oud-predikant: ds. Bart Vijfvinkel. Op 23 juli de heer Henk Dijkman uit Vorden, ook sinds jaar en dag een bekende. Op 30 juli wordt een klein experiment uitgevoerd. Er was geen voorganger gevonden en toen bedachten Heleen Hendriksen en Hermien Langeler de optie om een laagdrempelige huiskamerdienst te organiseren. Niet in de kerk, maar er net naast. Niet dat de drempel van de "echte" kerk nou zo hoog is, maar nu doet zich de gelegenheid voor om eens een ongedwongen huiskamersetting uit te proberen. Op de volgende pagina staat een uitnodiging voor deze dienst.

Zondag 6 augustus komt Gea Haan uit Groningen aangereisd en 13 augustus kunt u in het kader van de versterkte samenwerking weer eens naar de kerk in Hoog-Keppel waar ds. Karin Spelt u graag ziet verschijnen. Dominee Elise Wijnants is 20 augustus terug van haar vakantie en kan dan weer voorgaan.

Koster/organist

16 juli: Jan Hagenbeek/Atze Douma
23 juli: Chris Vrogten/Broer de Boer
30 juli: NN bij "huiskamerdienst"
6 augustus: Gerrit Minkhorst/Ap Addink
13 augustus: dienst Hoog-Keppel
20 augustus: NN/Atze Douma

Uitgangscollectes

16 juli: Eredienst en muziek
23 juli: Plaatselijk diaconaal werk
30 juli: Plaatselijk pastoraat
6 augustus: Stichting Barmuja Ethiopië
13 augustus: Orgelfonds
20 augustus: Plaatselijk diaconaal werk

Bloemengroet

Zondag 14 mei gingen de bloemen naar de heer Jan Tiecken van de Pennekampweg. Op 21 mei was organist Atze Douma zeer verrast bloemen uit Hummelo te ontvangen. Hij hoopt binnenkort weer te kunnen spelen op ons mooie instrument. Mw. Betta Prinsen ontving de bloemengroet op Pinksterzondag 28 mei. Op 4 juni was Frans Konincks onze organist en dat was een mooie gelegenheid om hem de bloemen voor thuis mee te geven. De familie Buunk van de Keppelseweg kreeg bloemen op 11 juni en Richard Willems van de Torenallee werd met bloemen bedacht op 18 juni.

Gift

Via wijkouderling Karel Onstenk is een gift van €50- binnen gekomen. Heel hartelijk dank hiervoor.

Uitnodiging

Huiskamerdienst zondag 30 juli in De Ruimte

Op zondag 30 juli is de kerkdienst in Hummelo anders dan anders.
Geen "gewone" dienst in ons kerkgebouw maar een informele dienst in De Ruimte.
Met een kopje koffie/thee erbij willen we in een huiselijke sfeer met elkaar praten en zingen.

Vanaf 09.45 uur staat de koffie/thee voor u klaar.
Rond 10.00 uur start de dienst.

U bent van harte welkom!

Helaas is het niet mogelijk deze dienst online te bekijken.

Hermien Langeler & Heleen Hendriksen





In memoriam

***23 januari 1939 Derk Willem Wiltink †18 mei 2023**

Het levensmotto van Wim was: "Doorgaan! Tempo erin" en "Wat je nu kunt doen, moet je doen". Zo stond Wim in het leven.

Na ruim tien jaar verkering gaven Wim en Frida elkaar op 28 juni 1963 het ja-woord. Dit jaar zou het dus een diamanten bruiloft zijn. Psalm 121 werd het kersverse bruidspaar meegegeven.

"De Heer zal Uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid". Het is een pelgrimslied over ups en downs zoals in ieder mensenleven. Uit de Psalm mogen we leren dat God bij je is op jouw reis door het leven. In alles wat en wie je bent, bewaart God je, van nu tot in eeuwigheid. Lees dit niet als een wegpoetsen van verdriet en narigheid. Het is een vertrouwen dat we niet van God en mensen verlaten zijn, maar vaak door mensen en altijd door God gedragen worden, zoals ook in het gedicht: "Voetstappen in het zand" dat dochter Dineke tijdens de dienst las.

Wim en Frida runden de boerderij aan de Rijksweg, het gezin was met Dineke, Wilma en Erik compleet. Muziek was en is een belangrijk element in de familie. Wim speelde zelf saxofoon in het seniorenorkest. Een liefhebberij waar Wim tijd voor kreeg nadat de boerderij was verkocht en Wim en Frida in Laag-Keppel een huis vonden. Muziekvereniging de Eendracht, nu Hummelo en Oldenkeppel, droeg hij ook een warm hart toe. Muziek zit in de genen, twee kleindochters speelden tijdens de dienst op dwarsfluit het stuk The Sound of Silence. Wat klonk dat mooi zo boven naast het orgel! Een aantal jaren geleden verhuisden Wim en Frida naar Hummelo, ook hier hadden ze het goed naar hun zin. Zoon Erik runt al jaren een boerderij in Denemarken. Hij vertelde het indrukwekkende gebruik dat als in Denemarken iemand in de buurt is overleden, men de vlag tijdens de dienst halfstok hangt. Na de begrafenis wordt de vlag weer in top gehesen. Zo is de afstand tussen hemel en aarde symbolisch weer kleiner.

We zullen Wim blijven gedenken als een vriendelijke man, die tot het laatst midden in het leven stond. Een week voor zijn overlijden haalde hij op de fiets nog planten voor in de tuin. Dat de mooie herinneringen Frida, kinderen en (achter)kleinkinderen mogen sterken.

- Ds. Elise Wijnands



Op zondag 28 mei is afscheid genomen van kerkenraadsleden Hans Nusselder (ouderling/voorzitter) en Heleen Hendriksen (kerkrentmeester). In deze dienst zijn een nieuwe diaken, kerkrentmeester en ouderling bevestigd én is het voorzitterschap overgedragen.

De nieuwe voorzitter stelt zich voor

Mijn naam is **Marco Huntelaar** en ik ben de nieuwe voorzitter van de kerkenraad. Even iets over mijn achtergrond; ik ben 61 jaar en getrouwd met Wilma en heb twee dochters die 28 en 26 jaar oud zijn. Zij wonen beiden niet meer thuis.

Ik woon aan de Rijksweg 132 te Hummelo, wat niet echt in de kern van Hummelo is, maar achter manege Groot Zande. Ik ben al heel wat jaren verbonden aan onze kerk. Eerst via de kinderkerk en later als geluidsman en als één van de kosters.

Sinds 2020 maak ik deel uit van de kerkenraad als ouderling. Het christelijk geloof is een belangrijk aspect in mijn leven en ik heb ervaren dat ik er kracht en inspiratie uit kan putten. Ik vind het daarom fijn om in verschillende hoedanigheden een bijdrage te leveren aan onze kerk, nu dus als voorzitter. De kerkenraad is een fijne club met mensen die erg gemotiveerd en actief zijn, dus ik vind het erg fijn daar deel van uit te mogen maken. Ik kijk ernaar uit u in onze kerk te ontmoeten en, als wij na de zondagsdienst eens koffie drinken met elkaar, u ook persoonlijk beter te leren kennen.



De nieuwe diaken stelt zich voor



Mijn naam is **Mieke Jansma** en ik ben op eerste pinksterdag bevestigd als diaken in de kerk van Hummelo. Ik woon ruim veertien jaar in Hummelo. En ik ben naar Hummelo verhuisd vanwege de liefde. Vanaf het begin was ik betrokken bij de kerk, onder meer als lid van de Muziekcommissie.

En ik heb een paar jaar gezongen in de cantonier, wat ik heb voortgezet in het Hummelo's Gemengd Koor. Wat het diaken zijn precies inhoudt, hoop ik in de komende jaren te gaan ontdekken. Wat mij erin aanspreekt, is de zorg voor de naaste, zowel de naaste dichtbij als de naaste wat verder weg. Om met dat laatste te beginnen: dit heeft mij altijd al aangesproken. In Hengelo (O), de stad

waar ik ben geboren en getogen, was ik als tiener actief in de Wereldwinkel. En in Nijmegen, waar ik voor mijn studie politicologie kwam te wonen, was ik lid van Vrouwen voor Vrede.

En nu ik in Hummelo woon, hoop ik als diaken iets te kunnen betekenen voor de 'verre naaste'.

En uiteraard voor de 'dichtbij naaste': niet alleen familie en vrienden, maar ook dorpsgenoten en anderen die op mijn pad komen.

De nieuwe kerkrentmeester stelt zich voor

Mijn naam is **Gert Wiltink**. Ik ben 66 jaar en getrouwd met Trudy en wij wonen sinds 2018 op de ouderlijke boerderij aan de Zelhemseweg 10 te Hummelo. Plaatselijk bekend als "De Koeweide". Ik heb een technische opleiding en werk al 46 jaar in de wegenbouw als hoofdvoerder/ projectleider. We hebben 34 jaar in Zelhem gewoond, waar ook onze beide dochters zijn geboren. Eind dit jaar hopen wij samen van ons pensioen te kunnen genieten. In Zelhem heb ik ook veel

kerkenwerk gedaan, zowel als ouderling, kerkrentmeester en diaken. Ik hoop hier ook in Hummelo mijn steentje te kunnen bijdragen als penningmeester voor de KRM. Het zijn spannende tijden voor de kerken door teruglopende leden-aantallen en dalende inkomsten. Dat vraagt veel inzet, creativiteit en aanpassingsvermogen van ons allen en soms moeten we onze grenzen verleggen. Ik zie uit naar een prettige samenwerking met de kerkenraad en u als gemeentelid.

Voor vragen, suggesties of andere zaken schroom niet om mij of de kerkenraad te benaderen.





De nieuwe ouderling stelt zich voor

Ik ben **Anke Wissink** 52 jaar en woon met mijn man Hans aan de Beatrixlaan 14 in Hummelo, het voormalige postkantoor! Ik heb twee zonen (30 en 27) en twee kleinkinderen; een kleindochter van 3 en een kleinzoon geboren afgelopen april! Mijn man heeft drie kinderen, twee zonen en een dochter.

Mijn dagelijkse werkzaamheden zijn als activiteitenbegeleidster, bij stichting "Sensire" daar werk ik op de dagbehandeling voor mensen met een lichamelijke aandoening. Zij zijn vaak herstellend van een CVA, een beroerte, een ongeluk of na een operatie. Een paar weken geleden vroeg Hans Nusselder mij of ik ouderling binnen de gemeente wilde worden. Hij heeft mij uitgelegd wat het inhoudt en dit lijkt me wel een zeer zinvolle opdracht. Ik heb geen ervaring maar zoals hebt spreekwoord luidt: "Wie niet waagt, wie niet wint!" Het lijkt mij een leuke functie en ik zal dan ook mijn best doen om er iets goeds van te maken! Ik hoop dat ik voor de gemeente veel kan betekenen en verheug mij dan ook op de kennismakingen en ontmoetingen!



*Van links naar rechts:
Gert Wiltink, Mieke Jansma, Anke Wissink en ds. Elise.
Tijdens de bevestigingsdienst op 28 mei jl.*



Bericht van de Kinderkerk

Na de kerkdienst op *zondag 23 april* was er koffie drinken. Bij de koffie waren er allerlei lekkere dingen, taart, cake en koekjes. Al dit lekkers was gebakken door de kinderkerk, zowel de kinderen als hun ouders hadden erg hun best gedaan. Voor deze lekkernijen werd een (zelf te bepalen) bijdrage gevraagd. Ook was het mogelijk om wat van de baksels mee te nemen voor het thuisfront. Het geld dat we daarmee opgehaald hebben is gegaan naar ons goede doel voor dit jaar: de vakantietas. De opbrengst van al dat bakken leverde een bedrag op van maar liefst € 200,-. In de collectebus die wij voor dit project hadden staan zat ook nog €100,-. Alle gevers willen wij hartelijk danken voor hun bijdrage aan dit project en ook degenen die het project hebben gesponsord met kado's willen wij heel hartelijk bedanken. Hiermee kunnen we voor een aantal kinderen de vakantie wat zonniger maken. Op de volgende pagina leest u meer over het project van de vakantietas. Op *zaterdag 10 juni* vond dan eindelijk het al lang in de planning staande uitje van de kinder- en jeugdkerk plaats. Met de auto naar Doesburg voor een bezoekje aan het mosterd- en azijnmuseum. Omdat het druk was in Doesburg werd het laatste stukje naar het museum te voet afgelegd. In het museum konden de kinderen rondkijken. Het was jammer dat er weinig uitleg werd gegeven bij alles wat er te zien was. Op straat was er ook het nodige te zien omdat het Hanzedag was in Doesburg. Na een gezellige wandeling langs de diverse kraampjes, was de volgende stop bij de Pannenkoekenbakker in Drempt. Daar hebben, we buiten op het terras, genoten van diverse lekkere pannenkoeken. Met een goed gevulde maag gingen we na dit zonovergoten uitje weer huiswaarts. We gaan naar de laatste zondag van dit seizoen. Dat is de openluchtdienst op *2 juli*. Teun en Amélie gaan de overstap maken naar de jeugdkerk. En daarna is het vakantie en zien we elkaar weer in september met de startzondag.

- Anita Nusselder

Actie Vakantietas



De kinderkerk van Hummelo en de kerk van Drempt&Oldenkeppel hebben samen de actie 'Vakantietas' georganiseerd voor gezinnen in Drempt, Hummelo, Laag- en Hoog-Keppel die vanwege allerlei omstandigheden geen financiën hebben voor uitjes, traktaties of een extraatje voor hun kinderen in de zomervakantie. Om voor deze gezinnen de zomervakantie wat zonniger te maken, hebben we voor hen een persoonlijke, op maat gemaakte, vakantietas ingepakt en bezorgd. De kinderen van de gezinnen die zich via het sociaal team van de gemeente Bronckhorst hebben opgegeven, konden ons laten weten wat ze leuk zouden vinden. Dankzij de gemeenteleden en gasten (!) in de kerken van Hummelo en Drempt&Oldenkeppel hebben we 14 tassen kunnen vullen met allerlei leuke cadeautjes die zijn gedoneerd. Ook is er geld gegeven. Daarvan hebben we o.a. bonnen gekocht voor een bezoek aan de bioscoop en aan SkyZone. Ook ondernemers in de regio hebben de actie gesponsord. Hierbij dank aan IJsoerderij De Steenoven, BSO Den Hartog, Kinderboerderij Feltsigt, SkyZone en het Hessenbad. We wensen alle kinderen een hele fijne zomervakantie toe!

Uitgangscollectes Diaconie juli 2023

9 juli Poor People Fund Afrika

Poor People's Fund geeft ze geen vis, maar leert ze vissen.



Je hebt goede doelen... en je hebt goede doelen. Om maar meteen twee uitersten te noemen: doelen die met veel bombarie en blingbling worden gepromoot, als het even kan door BN'ers, en kleinschalige waarvan u waarschijnlijk nog nooit hebt gehoord, of die u al lang weer bent vergeten. Zonder afbreuk te willen doen aan die eerste - het blijven immers een goede doelen - mag wel eens gezegd worden dat juist die kleinschalige goede doelen meer bekendheid verdienen, zoals de Poor People's Fund. De naam alleen al verklapt iets van hun bescheidenheid. Pupil van het eerste uur, de Oegandese verpleegkundige zuster Priscilla Busingye, die dankzij de stichting kon door- en afstuderen als arts/gynaecoloog, aldus Jan van Egmond.

23 juli Plaatselijk Diaconaal Werk



De diaconie ondersteunt plaatselijk, in onze directe woonomgeving, mensen die door wat voor een oorzaak dan ook in de problemen zijn geraakt en waarvoor andere hulp ontbreekt. Zij kunnen een (financieel) beroep op de diaconie doen. Elke maand wordt hiervoor uw financiële bijdrage gevraagd door middel van een collecte.

U kunt uw bijdrage ook direct overmaken op banknummer van de Diaconie t.n.v. Protestantse Kerk Hummelo: NL34RABO 03150.00.929.

Ten slotte,

een hartelijke groet vanuit de Hummelose kerkenraad.



Predikant: ds. Tim Wiersum • tel.: 0575-441376 • e-mail: twiersum@hetnet.nl •
Scriba: dhr. Gerrit Huurnink • tel.: 06-57142201 • e-mail: pknwichmond@gmail.com •
Adres: Protestantse gemeente te Wichmond, Dorpsstraat 16, 7234 SN Wichmond •
Website: wichmond.protestantsekerk.net • **Koster:** mw. G. Schepers • tel.: 0575-441420

Vanuit de pastorie

Preek gehouden tijdens de dienst op Eerste Pinksterdag, waarin het koor *Reborn* de liedjes: *You raise me up*, *Door de wind*, *Take me home*, *You'll be in my heart* en *This little light of mine* zong.
 In de dienst werden onder andere deze woorden uit de Bijbel gelezen:



“Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal Ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, want ze ziet Hem niet en kent Hem niet. Jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie terug.

” (uit de afscheidsrede van Jezus, Evangelie van Johannes).

Preek (verkorte en iets gewijzigde versie): Sommige van de songs die door het koor gezongen worden tijdens deze dienst zijn niet geschreven voor de kerk en hebben oorspronkelijk niets te maken met Jezus of met de Heilige Geest. Ze komen uit een andere wereld, en hebben daar een andere toepassing.

Het lied “Door de wind” bijvoorbeeld, werd door Steff Bos geschreven als afscheidslied voor zijn moeder.

*“Ik zie je voor me met m'n ogen dicht
 Ik kan je voelen met m'n hart op slot
 Ik hoor je praten, maar je bent er niet
 Nee, je bent er niet..”*

In deze kerkdienst horen we dit lied in de context van het afscheid van Jezus en het verdriet van zijn vrienden. Het lied “*You raise me up*” is van de Ierse schrijver Brendan Graham. Wie is “You” in dat lied? Dat weten we niet. Je mag het zelf invullen. Voor de gelovige mag dat Jezus zijn, maar dat hoeft niet. “You” kan ook iemand zijn die jou in je leven heeft geïnspireerd - iemand die voor jou een voorbeeld was. In deze dienst worden de teksten van de songs in verband gebracht met God, met Jezus en de band tussen hem in de hemel en zijn leerlingen, zijn vrienden die hij achterlaat op aarde. Dat komt door de teksten uit de Bijbel die de songs inleiden en omlijsten. Is dat legitiem? Ja, want dat is het mooie van een goed lied.

Het kan steeds weer iets nieuws betekenen in een andere context. Wat gerespecteerd moet worden, dat zijn de universele menselijke emoties van liefde, van verdriet om verlies, van contact met een geliefde daarna, van de behoefte die de mens heeft aan troost, aan nieuwe hoop, nieuwe moed, van de gewaarwording van een doorgaande aanwezigheid, al is er fysiek een scheiding: "Door de storm, al zit alles me tegen, door jou ben ik nooit alleen, ik voel je naast me..." - dat gaat oorspronkelijk over de moeder van Stef Bos, en sommigen herkennen iets daarin. Diezelfde gevoelens komen ook naar voren in de relatie met Jezus: verdriet om afscheid, verlies uit het zicht, het eind van de fysieke aanwezigheid, als hij weggaat. De band met zijn volgelingen op aarde was heel intens - ze gaan samen door pieken en dalen; heel persoonlijk ook.

Dan komt het moment van zijn heengaan. Voordat hij weggaat, sterkt Hij zijn vrienden met de belofte van een trooster, de Geest die het contact zal komen onderhouden tussen hem en de zijnen - tussen hemel en aarde. "Laat ons niet als wezen achter," is het gebed van de kerk uit de tijd voor Pinksteren. Pinksteren viert de komst van die Geest, en dat is een voelbare, een intense ervaring voor de vrienden van Jezus die op aarde achtergebleven zijn. De bedoeling van dit soort troost is dat je verder kunt met je leven, niet blijft steken in het verleden, maar met frisse moed de toekomst tegemoet kan gaan. Gesterkt, vrij, vol vertrouwen - je bent niet alleen. En dan ben je in staat om weer creatief te zijn, actief. Dan kan je zingen "This little light of mine, I'm going tot let it shine", want je hebt die troost gekregen.

-Ds. Tim Wiersum

Het Marcustheater

Het Marcustheater werd een geslaagd oecumenisch project. Het werd opgevoerd op twee avonden, op zondag 14 mei in de kerk in Wichmond en op maandag 15 mei in de kerk in Vorden. Veel dank aan allen die zich ervoor hebben ingezet – spelers, maar ook de mensen die erom heen hielpen.



Spelersgroep uit Wichmond en Vorden met links in de voorste rij de regisseur uit Duitsland.

Jaarrekening Diaconie 2022

Ook dit jaar zijn uitgaven en inkomsten in evenwicht, passend bij het streven van de diaconie: niet oppotten, maar ook niet interen waardoor toekomstige diakenen beperkt zouden worden in hun ondersteuningsmogelijkheden van behoeftigen dichtbij en ver weg. De opstelling van de jaarrekening is behoorlijk aangepast t.o.v. vorig jaar in lijn met de commentaren van het CCBB op de jaarrekening 2021. Jaarrekening en onderliggende administratie zijn gecontroleerd en goedgekeurd door Gert-Jan Loman en Jeffrey ter Haar, waarvoor onze hartelijke dank. Vervolgens heeft de kerkenraad de jaarrekening goedgekeurd. Een verkorte weergave vindt u op de ANBI pagina van onze website wichmond.protestantsekerk.net. Wilt u de jaarrekening inzien of een nadere toelichting dan kan dit door binnen twee weken na het verschijnen van dit blad contact op te nemen met Ep Heuvelink (tel. 0575-470735 of ep.heuvelink@wur.nl).

-College van Diakenen

Pastoraat

De kerkenraad heeft gesproken over voortgang van het pastoraat in de vacaturetijd. Mocht bezoek van een predikant gewenst zijn, neemt u dan contact op met één van de ouderlingen. Zij zijn op de hoogte hoe verder te handelen. De kerkenraad is verheugd dat Ds. Jacqueline Krajenbrink uit Vorden en Zwennie Langwerden bereid zijn gevonden pastorale zorg in de vacaturetijd in Wichmond te verlenen.

-Ep Heuvelink

Beroepingscommissie

Zoals u in het vorige nummer van Kerkleven hebt kunnen lezen heeft de commissie een fijn gesprek gehad met een sollicitant en inmiddels is de commissie gaan 'horen' en heeft ze referenties ingewonnen. De beroepingscommissie is unaniem van mening dat deze sollicitant (predikant) goed bij Wichmond past. De kerkenraad heeft dit advies overgenomen. Helaas is de beoogde predikant zelf tot de conclusie gekomen dat bij nader inzien het toch te ingewikkeld wordt om het parttime predikantschap in Wichmond te combineren met zijn huidige baan. De beroepingscommissie komt binnenkort bij elkaar om te overleggen over 'hoe nu verder'.

-Ep Heuvelink



Jaarrekening 2022 kerk

Op 24 april 2023 hebben Herbert Keppels en Hennie Arends, zij vormen de kascontrolecommissie, de jaarrekening van de kerk over het jaar 2022 goedgekeurd.

De jaarrekening heeft een behoorlijke verplichte metamorfose ondergaan en het leek erop dat we het niet voor elkaar zouden krijgen zonder externe hulp hetgeen een extra jaarlijkse kostenpost van €2.000 zou betekenen maar dankzij de "flexibiliteit" en de wil om de verplichte veranderingen door te voeren van onze administrateur Hilly Bakker en de hulp en ondersteuning vanuit het CCBB van de heren Jan Bruil en Gerrit Visser is het gelukt om zonder betaalde externe hulp de aanpassingen door te voeren met als resultaat dat het CCBB de jaarrekening op 9 mei 2023 goedgekeurd heeft onder dankzegging voor alle doorgevoerde verplichte veranderingen. Een greep uit de veranderingen:

1. Het onderhoudsfonds is vervangen door een voorziening onderhoud waar elk jaar een bepaald bedrag aan gedoneerd wordt.
2. Het continuïteitsfonds is weg en het saldo daarvan is met aanvulling veranderd in een bestemmingsreserve pastoraat ter grootte van €100.000 conform de eis vanuit de solvabiliteitsverklaring.
3. De algemene reserve is een meer realistisch bedrag.
4. De rechtstreekse link van FRIS (het financiële programma) naar de ANBI pagina op onze website is in LRP (het algemene administratie programma) ingevoerd en we maken gebruik van de "ANBI tool" die de juiste cijfers vanuit FRIS automatisch op de ANBI pagina op onze website zet. Dit alles met als doel dat we onze, voor u en ons belangrijke, fiscaal gunstige ANBI status niet verliezen.

Wilt u de resultaten zien dan zult u naar de website van onze gemeente moeten gaan en de ANBI pagina moeten aanklikken (https://wichmond.protestantsekerk.net/anbi_kerk/)

Het operationeel resultaat is €15.000 negatief maar als je dit corrigeert voor de rekening van de werkzaamheden aan de toren die betrekking heeft op 2021 maar pas in 2022 ontvangen en betaald is ter grootte van €27.500 dan kom je op $-/-€15.000 + €27.500 = €12.500$ positief uit.

Er staat aan de opbrengsten kant een bedrag van €12.500 aan giften en het is geen zekerheid dat je die elk jaar krijgt.

Wij hebben van al deze veranderingen ook geleerd en de diaconie lift op onze kennis mee om ook daar de boekhouding en ANBI zaken aan te passen aan de eisen van deze tijd.

-Gerrit Huurnink (penningmeester CvK)

Koffieochtenden

Wanneer u dit leest, hebben we er al weer enkele koffie ochtenden met veel variatie opzitten.

In mei en juni, hebben we een bingo gedaan, naar een verhaal over herten op de Veluwe geluisterd, een film over oud Wichmond en Vierakker gekeken en kwis vragen beantwoord.

Dan het programma voor de eerst volgende ochtenden:

Op 18 juli gaan we op excursie naar het museum van "Boer Kip" in de Hoven, met aansluitend iets eten in het Volkshuis in Zutphen.

En op 1 augustus wil Dinie Berenpas ons verrassen met (oude) liedjes op de trekharmonica. Meezingen mag, maar alleen luisteren ook.

-Ben Hiddink





Stukje van de diaconie

In mei mochten wij in totaal € 438,55 aan collecte-opbrengst ontvangen.

In juli collecteren wij voor de Rudolphstichting.

Rudolph
stichting

Al meer dan honderd jaar zorgt de Rudolphstichting samen met een trouwe kerkelijke achterban en donateurs ervoor dat Jeugdorp De Glind een plek is waar kinderen en jongeren in gezinsverband kunnen wonen en deel uitmaken van de dorpsgemeenschap. In Jeugdorp De Glind vinden kinderen en jongeren weer een veilig thuis in een leefomgeving die hen biedt wat ze nodig hebben voor herstel en ontwikkeling.

Rudolphstichting steunt kinderen, gezinshuizen en algemene dorpszaken.

-De diaconie

Oecumenische openluchtviering zondag 20 augustus

De feestweek in Vierakker/Wichmond wordt ook dit jaar weer ingeluid met een oecumenische openluchtviering. Het thema van de viering is **Verbinding maken**. De traditionele feestweek die wordt georganiseerd door het Oranje-comité is een van de belangrijkste evenementen die ons bindt.

Aan veel activiteiten die georganiseerd worden gaan maanden van voorbereiding vooraf, waarbij velen van onze dorpsgemeenschap zijn betrokken.

Het samenwerken naar een grootse feestweek geeft een groot saamhorigheidsgevoel. In de oecumenische viering waarmee we de feestweek starten willen we speciaal uiting geven aan dit samenwerken: *verbinding maken*.

De viering zal worden voorgedaan door Zwennie Langwerden en Jan Marijnissen, maar veel andere dorpsgenoten zullen erbij worden betrokken.

Ook is er een activiteit voor de kinderen.

De viering is dit jaar bij de R.K. Willibrorduskerk en begint om 10.00 uur.

-Zwennie Langwerden

De bloemengroet in de maanden mei en juni

7 mei Mw. W. Rietman-Makkink en mw. R. Kl. Kranenbarg-Lamers

14 mei Mw. D. Hartemink-ten Have en dhr. G. Schuppers

21 mei Familie Rensink-Westerveld, familie Wiersum-Osselton en mw. C. Konincks-Kok

28 mei Mw. D. Wagenvoort-Smeenk, dhr. W. Blanken en mw. D. Maalderink-kl. Kranenberg

4 juni Mw. M. Bosman-Veenstra, familie Bieleman-Fraas, mw. A. Derksen-Kl. Meulenkamp en dhr. H. Jansen

11 juni Mw. A. Vrugink-Bretveld, mw. J. Dijkman-Hiddink Mw. R. Eggink-Kl. Winkel en mw. R. Stoltenborg-Buskermolten

18 juni Dhr. H. Jansen, dhr. W. Olthof en de familie Hiddink-Borgman

25 juni Mw. C. Konincks-Kok en mw. M. Bosman-Veenstra



Vervolgoverleg tussen beide kerken

Donderdag, 15 juni jl. was wederom een overleg tussen een afvaardiging van de PKN Wichmond en de Rooms-katholieke geloofsgemeenschap. Het begint een goede traditie te worden elkaar regelmatig te zien en het is mooi te merken dat de banden nauwer worden en de samenwerking steeds makkelijker gaat. Net zoals in eerdere vergaderingen doen beide kerken verslag van wat er zoal binnen de eigen geloofskring speelt en lichten de laatste stand van zaken toe. Heel veel nieuws is er op dit vlak niet te melden.



We staan stil bij het naderend vertrek van ds. Tim Wiersum. Jammer!

Tim is groot voorstander van de oecumene en ziet deze als een bouwsteen voor een (nog) grotere verbondenheid binnen onze dorpen.

We gaan zijn bevlogenheid en enthousiasme in onze vergaderingen missen!

We bespreken de organisatie van de drie vieringen met de school. Deze zullen zijn op:

- Donderdag, 28 september (opening schooljaar) om 11.00 uur in de Willibrorduskerk;
- Donderdag, 21 december (kerstviering) om 11.00 uur in de Protestantse kerk; en
- Donderdag, 28 maart 2024 (Pasen) om 11.00 uur in de Protestantse kerk.

Ook kijken we al ver vooruit en stellen de datum van de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie vast.

Deze zal zijn op zaterdag, 6 januari 2024 in de Willibrorduskerk, aansluitend aan de viering om 17.00 uur.

En helemaal leuk, de bakwedstrijd komt terug.

Datum: zaterdag, 16 september vanaf 13.30 uur.

Het plan zoals het er nu ligt is om er een nog groter spektakel van te maken. Dit mag u niet missen, dus noteer de datum alvast in de agenda. Meer informatie volgt in de beider parochiebladen maar houdt graag ook de affiches die verspreid zullen worden in de gaten.



Het laatste punt dat ter tafel komt is dat we gaan onderzoeken of we niet ook andere partijen in onze dorpen kunnen betrekken bij onze nauwe samenwerking.

We houden u op de hoogte. De datum voor de volgende vergadering wordt vastgelegd: maandag, 15 januari 2024, 13.30 uur in de nieuwe sacristie van de Willibrorduskerk.

Maar eerst gaan we genieten van de zomer.

-Gerrit Huurnink



Het is zondag. De muizenkinderen luisteren goed naar een verhaal van Jezus. Het gaat over een landman die gaat zaaien, vertelt de dominee. Sommige korrels ontkiemen in rotsige grond en verdorren meteen in de zon, want ze hebben te weinig wortels. Andere korrels vallen tussen de distels en kunnen niet goed opgroeien. Weer andere komen in goede aarde en krijgen aren met nieuwe graankorrels! "Zo is het ook met mensen," zegt de dominee. "Sommigen willen Jezus volgen, maar het zit niet diep. Anderen hebben te veel aan hun hoofd en groeien niet. Maar sommige pakken Jezus' boodschap op en daaruit groeit veel goeds!" Ricardo Muis springt op. "Dát gaan we proberen!" fluistert hij tegen zijn zus. Ze trippelen naar huis en halen wat graankorrels uit de voorraadpot.

"Wat gaan jullie doen?" vraagt Kik, die ze langs ziet komen. "We gaan zaaien!" roept Ricardo. "Dan worden het nog méér korrels!" piept Florans. Een uur later gaat Kik een kijkje nemen. De twee zitten naast een stukje omgewoelde aarde. "Kik!" roept Ricardo, "Er gebeurt maar niks. Nou... doe!" Hij sprint weg. Florans kijkt somber. "Ik heb het zeker fout gedaan," zegt ze. Kik gaat zitten. "Welnee," zegt hij, "De korrels moeten heel lang rusten in de aarde. Anders ontkiemen ze niet." "Daar heb ik het te druk voor..." zucht Florans. Zo blijft Kik alleen achter. Hij gaat naar de vijver, zuigt zijn wangen vol water en sproeit het over de graankorrels. "Rust is belangrijk," zegt hij. "Maar gieteren ook."



Puzzel



Jij hebt een handje graankorrels om te zaaien. Wat is nu het beste tuintje om ze in te zaaien? Op de zeven bordjes staat te lezen wat er in elk tuintje in de grond zit. Maar er staan alleen klinkers!

Vul de lege bordjes in met de letters die eronder staan. Het is even puzzelen, tip: elk woord heeft te maken met het verhaal dat de muizen hebben gehoord. Je moet RUST nemen om het op te lossen!

<p>□ E I □ □ E □</p> <p>J S K T</p>	<p>□ □ □ □ U I □ □</p> <p>R N K</p>	<p>□ O □ □ □ O □ □</p> <p>M T S C P</p>
-------------------------------------	-------------------------------------	---

Uit de Bijbel

Jezus vergeleek het koninkrijk met ontkiemend zaad. 'Soms valt zaad in goede grond. Dat zaad vormt aren met wel honderd of zestig of dertig graankorrels. Uit één graankorrel! Denk daar maar eens over na!' (Naar Matteüs 13:8-9)

